

Helaas is dit alweer de laatste nieuwsbrief.



Op 22 april hebben wij symbolisch de Heumensoord school met een grote sleutel afgesloten.

Vervolgens hebben wij met lood in onze schoenen de laatste 24 kinderen uitgezwaaid die in de aansluitende meivakantie zijn overgeplaatst naar andere locaties in Nederland.

Vanaf 1 mei zijn we met een aantal mensen druk bezig de school leeg te ruimen.

Een hele klus, gezien de grootte van de school en de vele donaties die de school bij de start heeft mogen ontvangen.

Vanaf 1 juni is het dan helemaal het einde van het bestaan van de Heumensoordschool.

Het lege gebouw staat dan weer te wachten op een nieuwe bestemming.

Rest ons nog iedereen te bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan een bijzondere periode op een bijzondere school, de Heumensoordschool.

Een school die waarschijnlijk de geschiedenisboeken in zal gaan als een zeer geslaagd project voor de kinderen van de vluchtelingen uit Heumensoord in Nijmegen.

We wensen al onze leerlingen veel geluk in hun toekomst !